

"Hard werken en geld verdienen, daar is niks mis mee. "Dat je iets van je leven wilt maken, is een goed begin. Maar hoe richt je dat in? Als je dat doet met groot egoïsme, en je medemens benadeelt in jouw snelweg naar rijkdom, dan zit je op de verkeerde weg.

We kennen voorbeelden van rijke mensen die het inzicht moeten krijgen dat ze het anders moeten doen. Mannen van de wereld die gemaakt hebben. In het evangelie is er de rijke jonge man die goed beseft dat het anders moet....maar hij kan zichzelf niet over de streep krijgen. Man van de wereld blijven won het bij hem van man van God worden.

We kennen het voorbeeld van Franciscus. Hij was ambitieus: een rijke koopman en hij wilde ridder worden. Maar in een droom vroeg God hem wie hij nu echt wilde dienen. Man van de wereld of man van God. Hard werken is goed, mits het geen afgod wordt en je niet vergeet dat je van God afhankelijk bent. Hij koos ervoor man van God te worden.

Sint Gerlach was een rijke ridder. hier in de buurt leidde hij een lichtzinnig leven. Onderweg naar een toernooi hoorde deze ridder dat zijn vrouw Lenora was overleden. Hij kwam tot inkeer, maakte een pelgrimstocht naar Rome en werkte hierna zeven jaar als johannieter voor zieken in Jeruzalem. Vervolgens vestigde hij zich als kluizenaar in Houthem. Hier woonde hij 14 jaar in een holle eik. Hij was van man van de wereld, man van God geworden.

Voor de financiële crisis waren de meesten van ons mensen van de wereld: we hadden allemaal veel te besteden. Het leven van de meesten van ons was luxueus. Het leek een aantal jaren of alles mogelijk was. Er waren er bij die steeds meer mensen van de wereld wilden worden: grote inkomsten, grote beloningen, steeds meer bezit en materiële rijkdom en dat alles zonder rekening te houden met anderen....misschien ook ten koste van de armen van de wereld. Er waren veel mensen van de wereld. Maar er waren er onder de armen van de wereld er ook velen die ook mens van de wereld wilden worden. Ze wilden dezelfde rijkdom en luxe als in Europa: er ontstaat een grote verhuizing van vluchtelingen naar Europa. We maken ruzie om het geld, om de invloedssfeeroorlog. Nog meer mensen gaan op de vlucht.

De economische crisis heeft velen op zichzelf teruggeworpen .We hebben steeds minder te besteden en moeten ons meer bezinnen op wat we echt nodig hebben. Soberheid wordt ons gedwongen opgelegd.. Versobering is niet uitsluitend negatief, omdat zij ook leidt tot kansen.

Bij soberheid gaat het niet om jezelf dingen te ontzeggen, maar om bewuste keuzes te maken vanuit een fysieke, verbale en intellectuele invalshoek. Dat vraagt moed in een tijd waarin veel verdienen, presteren en bezitten de trend zijn, waardoor ontsporing kan plaatsvinden.

Franciscus maakte die keuze. Sint Gerlach maakte die keuze. Ze waren mensen van de wereld, en ze werden mannen van God. Voor hen was de soberheid een rijkdom. Door afstand te doen van al die weelde van de wereld hadden ze een nieuwe rijkdom ontdekt.

Sint Gerlach trekt niet meer ten strijde, maar trekt rond om mensen te helpen. Trekt ieder dag naar het graf van Sint Servaas en komt velen tegen die zich met hem verbonden weten. Iedere week gaat hij via Rolduc naar Aachen om niet op bezoek te gaan bij de rijken der aarde, bij de multinationals van die tijd, maar om op bezoek te gaan bij Maria.

Volgens de legende gaf sint Servaas zelf hem de laatste sacramenten, toen hij stervende was. Dat was op 5 januari rond 1165 of 1175.

Boven zijn graf bouwde men het Norbertinessenklooster St. Het klooster werd een luxe hotel en conferentieoord, de kloosterkerk parochiekerk. Gerlachus wordt aangeropen voor een goede oogst en bij ziekten van huisdieren. Ook is hij patroonheilige van paarden en vee.

Hij ligt begraven op deze plaats waar de mensen van de wereld bijeenkomen om te vergaderen te overleggen, de euromarkt te regelen vakantie te vieren. Moge zij en wij, die toch allemaal een beetje mensen van de wereld zijn, bij Sint Gerlachus gewaar worden waar de echte rijkdom van het leven ligt, Mogen we net als hij en vele anderen voor ons: mensen van God worden.kunnen omgaan met iedere rijkdom, die van de wereld en van de soberheid.